

ik was dan ook super blij dat ik Bas van Den Eynden mocht interviewen na de match.

Robbe: Wie is de grappigste van de club?  
 Bas: Ik denk toch wel Harreman.

Robbe: wat vond je van de scheidsrechter?  
 Bas: Ik vond wel dat het een goede scheidsrechter was.

Robbe: Wie is jou idool?  
 Bas: Messi.

Robbe: Wat is er gebeurd met Toulon?  
 Bas: Dat weten we nog niet.

voor de match begon, hebben de supporters al met confettimissers gegooid, en op hun spanndek stond, met passie en kracht mechelen in volle pracht. Na een halfuur heeft Toulon een doelpunt gemaakt: 1-0 voor hrv Mechelen.

helaas is hij gebotst met de keeper van Cercle en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Aan het einde van de wedstrijd heeft Bas van Den Eynden gescoord: 2-0

